

Phẩm 17: THỌ-ĐỀ-CÙ (37 bài kệ)

Thời Thế Tôn Duy Vệ
Tại thành Bàn-đầu-ma
Là vị phú trưởng giả
Tên A-năng-càn-na.
Đệ tử của Phật có
Sáu triệu hai trăm ngàn
Con thỉnh Phật Duy Vệ
Và cúng, cúng ba tháng.
Quốc chủ Bàn-đầu-ma
Cùng con cúng Đức Phật
Dâng trai thực ngon quý
Cúng dường đệ tử Phật
Như cúng dường Thế Tôn.
Ở thành Bàn-đầu-ma
Vào ngày cúng sau cuối
Vua Bàn-đầu muốn dâng
Đồ uống ăn thượng vị
Y phục và giường nằm
Trai dường thật mỹ diệu
Chính do vua tạo nên,
Dâng lên các tiện nghi
Đến trăm ngàn sàng tọa
Cứ mỗi một Tỳ-kheo
Đều khiến được vừa ý.
Vào ngày cuối quốc vương
Đã cúng dường như thế
Phụng sự chư Thế hùng
Bậc Đạo Sư uy đức.
Lúc ấy thấy vua cúng
Giường nằm các tiện nghi
Hiến y phục, ẩm thực
Sàng tọa đều đầy đủ
Bậc Tôn Quý cõi trời
Đế Thích đến bên con
Thiên Đế Thích bảo rằng:
“Ta là bạn của ông.”
Liền biến ra trai đàn
Nghiêm đẹp như Thiên giới
Đặt các tòa Thiên báu
Bày trai phẩm chư Thiên.
Con đến trước Thế Tôn
Duy Vệ, Đấng Tối Thượng
Thỉnh Phật cùng Tỳ-kheo

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Cúng trọn trong một tháng.
Con mang trai phẩm trời
Cúng dường Bạc Đạo Sư
Và dâng hiến Thiên y
Cho Phật và Tăng chúng
Do nhờ công đức ấy
Hưởng phước báo vô cùng
Suốt chín mươi một đời
Chưa từng vào đường ác,
Thấy rõ phước đã làm
Trên trời hay nhân gian
Luôn kính hầu Đại Thánh
Phật Duy Vệ tối tôn.
Nay là đời sau chót
Sinh thành La-duyệt-kỳ
Trong cung vua Bình-sa
Tài sản nhiều vô lượng
Thường được bậc quốc chủ
Và mọi người kính yêu
Tất cả đều cung phụng,
Các quan và nhân dân
Lúc ở trời ca hát
Đời bây giờ tự vui
Sinh ra được thân người
Lại vui trong Thiên nhạc.
Bấy giờ Đấng Toàn Giác
Bạc Đạo Sư vô song
Đến thành La-duyệt-kỳ
Đức Phật lòng từ mẫn
Con nghe Bạc Đại Trí
Vừa đến thành Vương xá
Lòng rộn vui vội đến
Yết kiến Bạc Thắng Nhân.
Xa thấy hào quang Phật
Chiếu sáng khắp mọi nơi
Con liền bước xuống xe
Đi bộ đến chỗ Phật
Vui mừng con đến trước
Cúi lạy dưới chân Ngài
Khi lạy Như Lai xong
Liền ngồi qua một phía.
Con từ lâu mong đợi
Nay mới thấy Đại Nhân
Đạo Sư, Bạc tuệ sáng
Hàng phục lới của Ma

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Thế Tôn, Bạc Vô Thượng
Lúc đó thương xót con
Giải rõ pháp Tứ đế
Như xưa Ngài đã giảng.
Ngài bảo: “Chớ buồn lo!”
Thế Tôn nói như vậy
Lòng con thông khởi niệm
Mong xuất gia thọ giới
Tức thì Bạc Đại Trí
Đấng Trọn Lành tuyên bảo:
“Hãy đến đây Tỳ-kheo!”
Con thành bậc Cụ túc
Nhờ vậy chẳng buồn lung
Bền tâm tu định ý
Đã ngộ cam lộ pháp
Giải thoát tâm bất động
Được gặp Đấng Chánh Giác
Bậc Đạo Sư tối tôn
Nên thành A-la-hán
Diệt độ trong thanh lương.
Nhân giả, con nhớ lại
Thân xưa từng làm ác
Đều phải lãnh thật quả
Nay được vui, an ổn
Các hạnh đều tròn đầy
Lìa sinh, già, bệnh, chết
Thoát tất cả khổ sâu
Ưu buồn và khóc lóc.
Như thế ngài Thọ-đề
Ở trong chúng Tỳ-kheo
Tại ao A-nậu-đạt
Tự nói việc đời trước.

M